

België-Belgique
P.B.
3620 Lanaken
12/2636

Contactblaadje

Telebouworde Limburg vzw



P 007164
V.U. Benny Sohl
Azaleastraat 13
3620 Neerharen
089/715790

Verschijnt driemaandelijks
Jaargang 29 nr. 2
April - juni 2018
Afgiftekantoor
3620 Lanaken

Voorwoord

Beste lezer,

We zijn er weer met een nieuw Contactblaadje waar we eerst en vooral de vrijwilliger nog eens in het zonnetje zetten. Omdat onze organisatie volledig draait op vrijwilligers willen we hen nog eens expliciet bedanken voor de vaak jarenlange inzet.

Op zaterdag 12 januari werd de eerste “Spek met eieren” georganiseerd. Het was een lekker succes. Een kort verslag mocht hier niet ontbreken.

En op de 2^{de} zaterdag van maart kwamen we opnieuw samen voor de herdenking van Johan Venken en alles wat hij voor de mensen in Congo heeft betekend. Maar zelfs zonder Johan gaat het werk verder, wat hij in gang heeft gezet, dooft gelukkig niet zomaar uit.

Tenslotte zijn er zoals altijd nog de vertrouwde wist-je-datjes.

Veel leesplezier!

De redactie

Vrijwilligerswerk

Van 3 tot 11 maart was het week van de vrijwilliger. Telebouworde zou er niet zijn zonder al die helpende handen en dat al gedurende vele jaren. Een dankwoordje speciaal voor hen is dan ook zeker op zijn plaats.

Vrijwillig
Zomaar, voor niets
Zomaar, zonder reden
Een schouderklop, een ruggensteun,
Een luisterend oor, een helpende hand
Jij, met je hele ik
Zomaar voor een ander.
Zomaar, of toch niet,
Maar uit engagement,
Groter dan eindeloos
En zo broodnodig in ons samenzijn
Daarom verdien jij
1000 keer dank
En ons warm hart
Niet zomaar, voor niets
Niet zomaar, zonder reden
Maar om al jouw keren 'zomaar'.

Katrien Schryvers

Spek en eieren

Tijdens de laatste papierophaling in december vorig jaar stelden enkele medewerkers papierophalers voor om onze vrijwilligers te trakteren op spek en eieren. En zo geschiede. Op zaterdag 12 januari werd de samenkomst "spek en eieren" georganiseerd.

Eerste hebben we 's morgens het papier aan de container opgeruimd en de wagens leeg gemaakt. Intussen hebben Anne-Lutgarde en Jeannine alles in gereedheid gebracht om samen te genieten van dat traditionele ontbijt. En of het smaakte. We waren met 33 die voormiddag en alle aanwezigen vonden dit voor herhaling vatbaar. Een woordje van dank aan de dames in de keuken is dan ook zeker op zijn plaats! We werden er goed verwend.

SPEK & EIEREN



Herdenking Johan Venken

Op de 2^e zaterdag van maart kwamen we opnieuw samen. Deze keer niet voor spek en eieren, maar om samen even stil te staan bij het plotse overlijden van Johan Venken. We waren met een dertigtal personen. Samen met de familie van Johan, de medewerkers van Telebouworde en de steungroep Johan Venken zijn we een stukje mee door het leven van Johan gegaan.

We toonden foto's van Johan tijdens papierophalingen waar hij vele jaren lang mee kwam helpen. We bekeken opnames van Hans Put in Congo die ook het project van Johan heeft bezocht. En we luisterden naar teksten van Johan.



Jac de Bruyn heeft een overzicht gegeven van de labiele toestand in Congo en daartegenover de goede resultaten van het project, de bosaanplanting. Er zijn nu al bomen die volgroeid zijn en gekapt kunnen worden zodat ze kunnen dienen voor de bereiding van maaltijden en zelfs om bakstenen te bakken. Voorts was er in het project van Johan ook plaats voor de begeleiding van straatkinderen en de financiële ondersteuning aan een aantal gezinnen die meewerkten aan het project. Johan zal blijven voortleven doorheen zijn levenswerk in Congo.



De volgende tekst werd gevonden in de portefeuille van Johan.

Missie....

Missie is doodeenvoudig
doorgeven wat ik gekregen heb
doorgeven wat ik zelf heb ontdekt
en waarvan ik leef.

Waar het hart van vol is loopt de mond van over.

Missie is beleven wat ik geloof
dat ik me bemind en verlost weet.

Dat Jezus mijn Meester is,
waarnaar ik opkijk en die mij inspireert.

Dat ik me bezield en bewogen voel
door Gods kracht die me aanzet
tot spreken en handelen.

Dat ik me veilig weet in de hand van mijn Vader,
dat ik me geborgen en gedragen voel door God.

Missie is getuigen hoe Jezus leeft
in het diepst van mijn hart.

Hij is het die zendt
en Hij geeft ons hiervoor
de kracht van zijn Geest.

Verderzetting project Johan

Johan Venken heeft gewerkt in en rond Kananga, een stad van ongeveer 1,2 miljoen inwoners en hoofdstad van de Kasai regio. De laatste industrie die er was, namelijk de brouwerij, is enkele jaren geleden gesloten. Er is nog een spoorverbinding naar Lubumbashi die dateert uit de tijd van de Belgen, maar er is slechts eenmaal per week een trein. De verbindingswegen naar andere regio's zijn volledig onderkomen. Kananga heeft er nu nog duizenden vluchtelingen bij gekregen uit het binnenland die ontheemd zijn door de rebellie die meer van een jaar de hele streek ontwricht heeft. De noden zijn enorm en de armoede treft 80 % van de bevolking. Door de initiatieven die Johan wist op te starten kon hij toch ongeveer een dertigtal mensen bijna dagelijks aan het werk houden of van een elementair inkomen voorzien.

Samen met de organisatie van Scheutist Pater Ivo Vanvolsem die vluchtelingen en daklozen opvangt wil ORS opvang en opleiding bieden aan jongeren die op straat leven. Met hen wordt gewerkt aan groentekweek, landbouw, bijenteelt, viskweek en het maken van houtskool. Een belangrijke activiteit is herbebossing waarvoor ze een grote boomkwekerij hebben. Om 1 ha te herbebossen heeft men minstens 1000 plantjes nodig, moet het terrein voorbereid, maar moet ook na het planten, gedurende vier jaar nazorg geboden worden! Zo zijn er nu meer dan 110 ha gepland waarvan de eerste aanplantingen kunnen geoogst worden. Voor dit jaar staan er weer minstens 10 ha op het programma.

In Kananga is er ondertussen een stevige organisatie gegroeid onder het voorzitterschap van Chantal, die als landbouwkundige werkt voor Inades. Zij bepalen het programma en het budget en controleren de opvolging van de acties.

Dat de bevolking het werk van Johan en ORS - de ngo waar hij mee verbonden was - waarderen kwam sterk tot uiting in de loop van vorig jaar. In de periode van de rebellie in de Kasai trad het leger zo hard op, ook tegen de dorpelingen waar de rebellie gepasseerd was, dat de bevolking op de vlucht ging als het leger door hun dorp kwam.

Welnu het leger heeft wekenlang gekampeerd in het dorpje Tshilumba en de bevolking is gevlucht in de bossen die onder impuls van Johan zijn geplant. Want het leger waagde zich niet in die bossen uit vrees om in een hinderlaag te vallen. Opvallend is dat er zeer weinig schade werd aangericht aan de concessie van ORS die ongeveer 50 ha groot is.

Na de dood van Johan smeken zijn medewerkers en de groepen die met hem programma's hadden lopen om zijn werk verder te zetten.

De noden in Congo zijn nog nooit zo groot geweest, zeker in de Kasai na een jaar onrust -wat nog niet gedaan is- wat de bevolking in de regio belet heeft om hun velden te bewerken en voedsel te verbouwen. De inflatie is enorm toegenomen en de lonen stellen niets meer voor, terwijl ouders wel de lonen moeten betalen van de leerkrachten, waardoor onderwijs daar meer kost dan hier, terwijl het inkomen van die mensen voor een maand, het inkomen is van velen van ons voor één dag!

Het ORS is beloofd dat het dit jaar elke maand 3000 euro ter beschikking krijgt om het project verder te zetten. Er is een nieuwe coördinator aangeworven, die vroeger voor Caritas Congo heeft gewerkt, en Veronique, de weduwe van Johan, is nu ook een medewerkster geworden van het team dat de projecten verder opvolgt en implementeert. Via de productie op de concessie van hout, plantgoed, groenten en vis moeten ze ook in staat zijn een deel van de kosten van de werking te auto-financieren.

In de loop van de tweede helft van het jaar zal er gekeken worden of ze erin slagen om ook zonder Johan behoorlijk werk te realiseren. Die evaluatie zal mee bepalen of verdere financiële steun kan verwacht worden.

Wie interesse heeft om over dit project een info avond te organiseren mag zich wenden tot Paul Venken of Jac de Bruyn.

Tekst : naar Jac de Bruyn

Wist je dat...

... wij 50 nieuwe matrassen van 2m x 0,90 m gekregen hebben.

... Eduard in een grote blok van appartementen woont. Maandelijks brengen wij lege dozen. Hij vult die met papier van de andere bewoners, zodat wij ze gemakkelijk kunnen opladen.

... wij iedere 2de donderdag van de maand papier ophalen in dat appartement, bij de Post, bij de Lijn, bij een reisbureau en in een krantenwinkel.

... Burim en Azis alle dagen het papier aan de container van de Sleutel stapelen en mee helpen opruimen.

... Valère iedere donderdag komt helpen.

... Svetlana alle muren geveerd heeft in de vergaderruimte van de Sleutel. Ze heeft ook alles afgewassen en de kastdeuren in de keuken geveerd.

... we regelmatig ijzer en andere metalen krijgen.

... Michael nu bij NedCar in Nederland werkt. Wij missen hem want hij is heel handig.

... Danny Janssen iedere vrijdag voormiddag komt helpen.

... Jef Castermans onze redder in nood is. Een telefoontje en hij staat klaar om te helpen.

... er dagelijks mensen met een verwijsbrief van de sociale dienst naar de Sleutel komen.

... Dimitri en Jelle steeds zorgen voor een beamer voor digitale projectie bij activiteiten in de Sleutel.

Agenda april – juli 2018

Zaterdag 14 april 2018, 17u45

Misviering ter nagedachtenis van Johan Venken in de kerk van Stokkem.

Steunen?

U vindt onze werking belangrijk en wil ons steunen?

Voor elke bijdrage, hoe klein ook, zijn we u dankbaar!

Rekeningnummer: BE39 73536203 6219

Contactblaadje voor en door jullie!

Dit Contactblaadje is er voor jullie en door jullie! Heb je een mooie bezinningstekst, een weetje, een verslag of een mooie foto van een of andere activiteit van onze vereniging? Dan mag je ons deze bezorgen via info@telebouworde.be of geef de tekst af in De Sleutel, Van Kerckemstraat 8 in Neerharen met vermelding “tekst Contactblaadje”.

Voor de volgende editie moeten de teksten binnen zijn **vóór 1 juni 2018**.

Telebouworde Limburg vzw

De Sleutel

Van Kerckemstraat 8 3620 Neerharen

089/71.75.13

desleutel@telebouworde.be

Rekeningnr.: BE39 73536203 6219

www.telebouworde.be

Telebouworde Neerharen

Jef Gerets

Nieuwe Ervenstraat 24 3620 Neerharen

089/71.56.87

0478/75.33.15

Telebouworde Hasselt

Jan Reyskens

Dormaelstraat 26 3511 Kuringen

011/25.00.72

SIBO – Bouworde Heusden

Permanente Bouwgezellen

Kapelstraat 73 3550 Heusden

011/43.30.61

Bouworde Vlaanderen

Bouwkampen tot 30 jaar

Bouworde vzw - www.bouworde.be

JP Minckelerstraat 78 - 3000 Leuven

Tel. 016/25.91.44 - Fax. 016/25.91.60

Adreswijziging

Ga je verhuizen of wens je het Contactblaadje niet meer te ontvangen? Laat het ons weten op volgend adres: Benny Sohl, Azaleastraat 13, 3620 Neerharen of via email op info@telebouworde.be